

Twintigers Zoekt... (Joost)

Korte introductie over het zoeken...

<https://www.youtube.com/watch?v=5uP34IzECnU>

(Filmpje Triodos bank over zoeken in Coronatijd)

Een leven voor en een leven na Corona, het klinkt gek, omdat de lockdown maar zo'n korte tijd gespeeld heeft. En toch lijkt alles na die lockdown anders te zijn geworden. En nog steeds zijn we op zoek naar een nieuw evenwicht, naar een nieuwe balans in de omgang met dit virus, dat voorlopig nog niet met ons klaar is. Onze samenleving is op zoek. Op zoek naar betekenis, op zoek naar nieuwe invulling van afstand en nabijheid, op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de economie Covid-proof te maken.

En jij als Twintiger? De levensfase van een twintiger is vooral gebaseerd op zoeken. Op vragen stellen, op uitgedaagd worden, grenzen ontdekken. De grenzen van jezelf en die van de wereld om je heen. Wie ben ik in deze wereld? Met wie ga ik mijn leven verbinden? Welke studie rond ik af? In welke baan wil ik aan de slag? Reizen of juist meer vastigheid vinden? Wie ben ik en wie is de ander om mij heen?

En ook wellicht: Wie is God? Hoe verhoud ik mij tot het geloof dat ik van huis uit heb meegekregen? Of heb je nog amper van God gehoord en ben nieuwsgierig om te ontdekken wat het geloof is? Maak ik andere keuzes of ga ik in het vertrouwde spoor verder? En waar ontmoet ik mijn vrienden? Wat zoek ik in relaties en vriendschappen? En welke rol speelt de sociale media daarin? Een eigen bubbel of juist het verrijken van mijn wereldbeeld? Of als de vindplaats om vanuit mijn slaapkamer te kunnen daten?

Vragen te over, die passen bij deze tijd en die passen bij jullie levensfase. Misschien heb je ze trouwens helemaal niet, omdat het je gewoon wel helder voor de ogen staat. Misschien hoor je nu vragen en denk je: oh ja, soms vraag ik mij dat ook wel af. Misschien zijn het andere vragen.

Dit seizoen gaan we als Twintigers Woerden op zoek. Niet enkel naar de antwoorden, maar vooral naar de vragen, die jou bepalen bij wie je bent of wilt zijn. Vragen die jou een scherper beeld geven van wie je mag zijn. En vanuit het geloof voegen we eraan toe: wie jij mag zijn in Gods licht. Een tof gaaf mens, zoekend naar zin, naar betekenis, naar hoop en naar liefde.

Zoeken in de Bijbel

Het bekendste zoekboek is het Bijbelboek Prediker (1:12-13).

12 Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.

Prediker gaat op zoek en onderzoekt alles wat onder de zon is. Werk, tijd, geld, eten en drinken, maar wat Prediker tijdens die zoektocht als van waarde vindt, is liefde en is genieten van het leven, vanuit een dankbare houding, dat je het allemaal gegeven wordt.

Prediker 4:8-12

8 Stel dat iemand alleen is en geen familie heeft. Hij is altijd maar aan het werk, hij wil steeds rijker worden. Maar dan vraagt hij zich af: Voor wie werk ik eigenlijk zo hard? Waarom maak ik nooit plezier? Wat zinloos is dat allemaal, en wat treurig. Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. 10 Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen. 11 Als twee mensen samen slapen, blijven ze lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud. 12 Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker.

Prediker 7:7-9 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

Zoeken in het leven kan ook iets onrustigs hebben. Vanaf je puberteit lijkt het zoeken naar antwoorden op jouw vragen een geaccepteerd gegeven, maar op een zeker moment lijkt het wel alsof je zoeken klaar moet zijn. Op allerlei momenten worden keuzes gevraagd. Iemand die op zijn 50^{ste} nog steeds met al zijn levensvragen enkel op zoek is, daar wordt vaak op neergekeken of zelfs als zielig gezien. Zoeken veronderstelt dus ook vinden. Vragen veronderstelt antwoorden. En lang was dat ook het beeld van geloven.

Bij geloven hoort een zekere vastigheid. Ja, lange tijd draaide het vooral om het weten van de juiste antwoorden op de vragen. Als teken van een goed geloof kende je de catechismus, de antwoorden van de kerk op de vragen van het leven. Wat is mijn enige troost in leven en sterven? zo begint de Heidelbergse catechismus uit de 17^e eeuw. Weten wat je moet geloven. Dat geeft ook duidelijkheid. Maar hoe gek het ook klinkt: in het geloof draait het niet om de antwoorden, maar om het blijven zoeken en naar de wetenschap dat je al gevonden bent. Daarom nog twee korte teksten van Jezus over zoeken:

Jezus nodigt zijn leerlingen uit hem te volgen, hij plukt ze gewoon achter hun netten vandaan met de oproep: Volg mij! Niet dat de leerlingen zoals Petrus en Johannes al weten wie Jezus is, of waar zijn oproep over gaat, maar blijkbaar durven ze het aan, hem te volgen. Ze hebben niet de antwoorden, maar ze hebben het vertrouwen dat ze bij Jezus met hun vragen terecht kunnen en bij Hem ook de antwoorden zullen vinden. Zo komen ook verschillende mensen bij Jezus in de hoop antwoorden te vinden op hun vragen, zoals een rijke jonge man:

Lukas 18:18-23 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 19 Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' 21 De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.' 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: 'Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel

bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

Een verhaal waar het draait om zoeken en gevonden worden is de geschiedenis van Zacheüs uit Lukas 19

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Lied: U2 – I still haven’t found what I’m looking for

https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE